



Futuro
Valdivia
Travel

Machu Picchu och Titicacasjön 7 dagar

Från historiens mysterier till dagligt liv på flytande öar

Dag 1 - Från Skandinavien till Lima, Peru. Avresa tidig morgon till Amsterdam för direktflyg till Lima. Transfer till hotell dit vi kommer en bit in på småtimmarna svensk tid och vi föreslår en lugn kväll, ev. med någon lätt förtäring. Måltider på planet.

Peru är dubbelt så stort som Frankrike med gruvindustri, turism och fiske som viktigaste inkomstkällor. Landet har drygt 30 miljoner invånare, vara ca 10 % kineser. Valutan är sol, ca 2,6 soles (pluralis) = 1 USD. Som litteratur kan Nobelpristagaren Mario Vargas Llosa rekommenderas.

Dag 2 - Stadsrundtur i Lima - På förmiddagen gör vi en guidad rundtur i centrum av huvudstaden Lima, som med lika många invånare som Sverige sträcker sig 14 mil längs Stilla-havskusten. Stadskärnan karaktäriseras av vackra moriska balkonger och franskinspirerad arkitektur. När det är dags för en lunch får vi smaka på det peruanska kökets bästa av havets läckerheter. Sen eftermiddag går resan vidare till flygplatsen för fortsatt resa till Cusco.

Dag 3 - Besöket i Cusco, som av inkafolket betraktades som världens navel, innefattar en stadsvandring samt besök vid de kända ruinerna vid Sacsayhuaman under ledning av en kunnig guide, som ger en inblick i Inkarikets historia, tradition och legender. Med en utsträckning på ca 400 mil kontrollerade Inkan Sydamerikas västkust från 1200-talet till spanjorernas ankomst i början av 1500-talet. Läs mer om denna fascinerande kultur på wikipedia.org/wiki/Inkariket

Dag 4 - Spanjorerna förvånades vid sin ankomst över inkafolkets goda hälsa, baserad på de grödor, bl.a. quinoa, som odlades på terrasser i bergen. Vi gör en heldagstur i Den Heliga Dalen, Inkarikets ”kornbod” med dess odlingsterrasser, saltutvinning och den berömda marknadsplatsen i Pisac innan vi tar tåget från Ollantaytambo till Aguas Calientes (Varma Vatten) där vi övernattar vid foten av Machu Picchu.

Dag 5 - Tidigt på morgonen åker vi buss upp till Machu Picchu för att se dimmorna lätta så att den magiska platsen framträder i all sin prakt. Machu Picchu upptäcktes aldrig av spanjorerna och anses tack vare detta befinna sig i ”ursprungligt” skick. Vi gör en guidad vandring och därefter finns det egen tid för fotografering innan vi återvänder för en lunchbuffé i Aguas Calientes. På eftermiddagen återvänder vi till Cusco med tåg.

Dag 6 - Vi gör en dagstur med komfortabel turistbuss över den peruanska högplatån, på spanska Altiplano, genom storslagna landskap där Rayapasset är resans högsta punkt 4335 möh. Vi besöker bl.a. kapellet i Andahuaylillas, kallat Latinamerikas Sixtinska Kapell och templet till guden Wiracochas ära, han som var världsalltets skapare i inkafolkets tro. Vi tar paus för lunch och gör ytterligare ett stopp vid Pukaratemplet innan vi före skymningen når Titicacasjöns strand i staden Puno. Pukarakulturen utvecklades ca 1500 år före inkakulturen.

Dag 7 - Titicacasjön på 3838 möh är Latinamerikas största och världens högst belägna, segelbara sjö med en rik historia och kultur. Vi gör en dagstur på sjön med strandhugg och lunch på den vackra Taquileön. På väg tillbaka besöker vi det berömda Urosfolket, som bor på sina flytande öar, byggda på bäddar av vass som växer i sjön. Vi tar kvällflyget från Juliaca till Lima, där vi övernattar vid flygplatsen inför fortsatt resa till Ecuador.

Dag 8 - Förmiddagsflyg från Lima - för Rundresa till Quito, för Galapagos eller Futuro Valdivias värld till Guayaquil.

Avresedag från Sverige anpassas till avresedagar för Rundresa i Ecuador eller Galapagoskryssningens startdag. Resan kan även beställas helt fristående eller kombineras med andra resmål.